

EJNAR EKSTRÖM

Anna-Lena Tillberg tillhanda

KÄRA KUSIN

Här kommer en text om min pappa. Sigfrid Wilhelm Ekström.

Vapenvägrare

Han höll aldrig i en bössa. Ha sa själv att värnplikten – som införts i början av 1900-talet, var en stor anledning för honom att emigrera till Nordamerika.

Pappas barndom

Född i Karlskrona. Bara det! Familjen han föddes in i verkade flytta osedvanligt ofta. Ibland levde i Ronneby, ibland i Karlshamn, ibland i Karlskrona dessutom uppe i Småland, i Madesjö (Nybro) eller i S:t Sigfrid. Kyrkan i Sankt Sigfrid påstår att min farfar var med och byggde, Detta är förmodligen sant, från början stenarbetare, sen murare och så uppges han (farfar) vara grundläggare.

Om farfar (August) finns mycket att berätta. Om farmor (Ida Charlotta) likaså. Det finns rätt bra och tillförlitliga register i vårt land. Så har vi *husförhören* som pågick fram till 1880.

August hade varit gift två gånger innan han för en tredje gång gifte sig med Ida Charlotta.

Med Hedda hade han fått fem (5) barn. Hedda dog 1880, 35 år gammal.

Med Hilda Charlotta blev det två (2) barn. Hilda dog 1887, hon blev bara 26 år.

Med Ida Charlotta blev det tre (3) gossar, min far och mina båda farbröder, Tage och Nils.

Ida Charlotta levde länge. Jag var runt 6-7 år bara när jag träffade henne i Nybro. Hon dog den 7 januari 1942, pappa blev då väldigt ledsen. Men min farmor blev 77 år, ett betydligt längre liv än Heddas och Hildas...

De tre bröderna, Sigfrid, Tage, Nils, hade ju varann och bodde nära Pukebergs Glasbruk.

De blev inga glasbruksarbetare men som lite *barnarbete*, och för en liten slant, köpte de öl åt gubbarna på bruket.

[Välj datum]

Ejnar Ekström

Emigrationen

Pappa for iväg till Nordamerika via Christiania, nuvarande Oslo. En originell resväg eftersom de flesta som utvandrade åkte båt från Karlshamn, Malmö eller Göteborg.

Detta var år 1907 och ankomsten till New York finns väl dokumenterad. Pappa var nu 18 år.

Vad gjorde han sen i Amerika? Kommer vi nånsin att få reda på det? Inte säker på detta, alls.

Ett näranog svart hål. Nu vill jag bara skriva ner det som minns att pappa själv avslöjat om sin vistelse *over there*. Han talade om platserna i Minnesota, Duluth och Minneapolis, där han synbarligen hade uppehåll sig en hel del. Så åkte han ibland med de som måste betraktas som luffare (*Hobon*) järnvägen (sen länge nedlagd) upp mot Port Arthur, nuvarande Thunder Bay, Canada.

Avsikten var jobbsökande i skogen och på sågverken. De reste inte första klass. Som regel smög de upp på godsvagnarnas boggin. Där låg de hela resan norrut. Detta förefaller mig helt livsfarligt! Men det är nu 100 år sen...

Koma vid en sjukhusvistelse

Pappa drabbades av tyfusfeber. Enligt egen uppgift lär han ha legat i koma under en hel månad på ett sjukhus, oklart var i USA det var. Han har sagt att läkaren som vårdade honom var förvånad över att han inte vaknat till då blixten slagit ner i ett eluttag alldeles invid sängens huvudända. Men pappa hade inte märkt något.

Återvände till hemlandet

Detta är också väl dokumenterat. Han avreste från New York juni 1921.

Efter hemkomsten bodde han till att börja med hos sin mor i Nybro. Senare kom han till Kjesmålen i Vissefjärda. Just nu oklart vem som köpte stället där, om det var min farmor, farbror Tage eller min pappa: kanske var de alla tre delägare. Jag har en uppgift om ett köp år 1929, och att köpeskillingen var 4.500 kr.

Detta finns antecknat i min konfirmationsbibel där mamma angett att hon och pappa gifte sig den 24 oktober 1930. Sen kom vi barn till världen, Ebba först 1932, sen jag 1934, Birgitta 1938 och Evelyn 1945.

Pappa skadade fingrarna vid tröskning. Jag har skrivit härom på [reftele.html](#) Mer elände finns men nu får det vara nog för denna gång.

JAG HOPPAS VI SES SNART

Ejnar Ekström

LUNTMAKARGATAN 91 NB STOCKHOLM

2017 02 24